

van Pien tot Nimrod 2011

Written by

Sunday, 27 November 2011 08:23 - Last Updated Saturday, 14 April 2012 18:49



het eerst stuk is van Sander de graaf overgenomen van zijn website

<http://apporteur.nl/aldonimrod2011.htm>

hier de film die ik heb gemaakt van de Nimrod

[klik hier voor de film](#)

Hier staan de foto's die ze gemaakt hebben tijdens de Nimrod

[nimrod foto's](#)

hier kunt u de Nimrod site bekijken

<http://www.nimrod-nederland.nl/index.php>

dit heb ik geschreven voor dreamweaver

Aldo Winkels Pien The Second off April

De dames van Dreamweaver lieten dit keer al vroeg weten dat er wel weer een verhaaltje moest komen van alle Nimrod deelnemers. Zo kom ik er niet onderuit, ook al zou ik dat willen (en dat wil ik echt niet). Ik ben ontzettend trots dat ik naar de Nimrod mag gaan en iets kan vertellen over mijn geweldige gele Labrador Pien the second off april en van het avontuur dat eraan vooraf gegaan is.

Eerst even iets over mijzelf. Mijn naam is Aldo Winkels, ik kom uit Vriezenveen (Twente), ben 48 jaar en gehuwd met Erna. Wij hebben twee dochters. Thuis hebben wij vier Labradors, van 13, 10, bijna 7 (Pien) en Emma van 2,5 jaar oud en twee katten. Ik ben caravan- en campermonteur, helaas momenteel gedeeltelijk werkloos.

Onze Labradors hebben wij zelf gefokt en dat avontuur begon 10 jaar terug. We proberen altijd iets te vinden tussen mooi en ook nog leuk werkend, maar vooral gezond. En ik denk dat we dat

bij onze laatste drie nesten hebben gevonden.

Pien was vanaf het begin een geweldige hond. Ze liet vaak zien dat ze alles aankon (dat was meteen ook de eerste valkuil). Ze ging met hele grote stappen vooruit en ik ging daar met nóg grotere stappen achteraan. Dat ging lang goed, al lukte alles zeker niet in één keer. Maar als het goed ging, ging het ook écht goed.



foto: Jeroen van Vliet (www.jeroenfotografie.nl)

Toen Pien drie jaar was zijn we gaan trainen voor het A-diploma en dat ging niet zoals het moest. Pien moest ook op afstand gaan luisteren en dat ging echt niet. Vele uren zijn we in het veld geweest om dit toch te bereiken. Helaas lukte het ons maar niet om dat felbegeerde

van Pien tot Nimrod 2011

Written by

Sunday, 27 November 2011 08:23 - Last Updated Saturday, 14 April 2012 18:49

A-diploma te halen. Op de workingtesten (B2) liet ze zich goed zien, maar als je verder wilt moet je toch dat A-diploma hebben. We trinden hard, maar groeiden steeds verder uit elkaar en Pien liet alles liggen. We kwamen er maar niet uit.

In de winter van 2009 kon ik gaan trainen bij Jachthondenschool De Appporteur (van Sander de Graaf). Mijn bedoeling was om hier de winter door te brengen en ik hoopte dan Pien weer op de rails te hebben, zodat ik daarna gewoon weer bij Theo Terra (K.N.J.V Groenlo) verder zou kunnen trainen. Sander zag dat echter anders en liet mij al gauw weten dat ik ook in de zomer bij hem moest blijven trainen. Samen met Sander hebben we Pien daarna gekregen waar ze nu staat. Het A-diploma kwam pas in 2010, maar er lag een goede basis om verder te gaan. In 2010 hebben we ook nog een aantal Maps kunnen doen maar helaas hebben we die niet gehaald.

In 2011 moest het wel gaan lukken. Op de WT A liet ze zien dat het wel leuk ging en ik schreef mij in voor een aantal Maps. We haalden onze eerste Map in Ommen dit jaar en meteen een eerste plaats. Mijn tweede Map haalde ik in Neede en ja hoor, een tweede plaats. Het bleek genoeg voor deze uitnodiging!

Sander de Graaf: jij gaf mij en Pien het vertrouwen terug dat we nodig hadden! Jij wist van ons weer een team te maken. Geweldig, maar vooral heel erg bedankt!

